

Beste directie,

Wij zijn vaak bezig met "groen".

Enkele weken geleden, bij het begin van de Corona problematiek, zaaiden wij met mama reeds enkele zaden van verschillende groenten in kleine potjes. Vandaag konden we al enkele planten uitplanten in de tuin. De courgettes en butternuts waren groot genoeg om buiten de serre te zetten. Dit deden we samen met papa.





Ook de venkel en knolselder konden we buiten planten.



We hebben ook nog de voorbije week prei, patatjes, ui, spinazie en rode ui geplant.



In onze kleine serre staan nog een heleboel tomatenplanten en paprikaplanten te wachten tot ze groot genoeg zijn om verplant te worden in de serre. Ook kweken we zelf onze eigen sla.





En omdat het vandaag mooi weer was, mochten wij samen van papa het gras ALLEEN afrijden! Best wel een grote verantwoordelijkheid voor 2 negenjarige! (Trots dat ze waren)











En voor al ons harde werk werden we getrakteerd op een lekkere bbq en een ijskoud ijsje 🍷.

Zo zien jullie maar dat het bij ons niet zomaar 1 groene week is maar meer een heel groen jaar.

Hopelijk tot snel en hou jullie daar allemaal gezond.

Met vriendelijke groeten,

Mauro en Arwen Bottelberghe

4a

Verstuurd vanaf mijn iPhone